



Ik vertel...

Isa Bakker
Vrijwilligster woonzorg Stadskwartier Rijssen

Hoi!

Mijn naam is Isa Bakker en ik werk op vrijdagmiddag als vrijwilliger op woonzorglocatie Stadskwartier in Rijssen. Hier help ik zorgmedewerkers van Team Het Schild met allerlei taakjes zoals koffie/thee schenken of de vaatwasser uitpakken. Maar ook speel ik een spelletje dammen met een bewoner, ga ik even wandelen met een bewoner op de gang of loop ik er even uit voor een boodschap bij de supermarkt.

Ik ben 14 jaar oud en zit in de 2e klas van het Reggesteyn. Naast school wilde ik graag iets nuttigs doen in mijn vrije tijd. Toen heb ik gevraagd of ik vrijwilligerswerk mocht doen in de ouderenzorg bij team Het Schild van Stadskwartier. Hier werd ik heel leuk ontvangen en ik voelde mij er meteen thuis.

Mijn moeder werkt bij ZorgAccent binnen het Stadskwartier en als zij met haar collega's van 'Welzijn' een activiteit organiseerden dan mocht ik weleens mee om te helpen. Dat was altijd supergezellig! De bewoners zijn altijd héél aardig en het is gewoon erg leuk en dankbaar werk. Hoe fijn is het dat je oudere mensen kan en mag helpen!

Op het Stadskwartier is het erg gezellig en de bewoners en de zorgmedewerkers zeggen altijd dat ze blij zijn dat ik er weer ben!



*Jij maakt
onze zorg
bijzonder*