



Bernadette Strokappe-Lubbers **Vrijwilliger op 't Wedervoort**

Op dinsdagavond, zo rond de klok van half zeven, kom ik naar 't Heideveld om koffie in te schenken en om bewoners te voorzien van een 'natje en een droogje'. Dit doe ik sinds mijn moeder in De Blenke woonde. Zij is later naar de Duivecate PG afdeling gegaan. Toen Duivecate dicht ging verhuisde ze naar 't Heideveld in Wierden. Telkens weer ben ik met haar meeverhuisd.

DE BAND BLIJFT

Elke dinsdagavond even samen koffie drinken. Zij vond het erg fijn en ik had hierdoor al snel ook leuk contact met andere bewoners. In november 2017 is mijn moeder overleden. Vrij snel daarna heb ik besloten om het koffie schenken voort te zetten. Ik vind het gezellig en krijg leuke reacties terug. Heel mooi om te zien dat bewoners verrast zijn als blijkt dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten.

LACHEN MET DE TOVERTAFEL

Na de koffie, breng ik drinken met iets lekkers naar de mensen. Vaak ga ik daarna op zoek naar de belevistafel. De mensen in de huiskamer zijn meestal enthousiast. Ik vind het een geweldig mooi apparaat. Het lijkt op een iPad op tafelformaat. Met de tovertafel lukt het om op een ontspannen en leuke manier

contact met elkaar te maken. Er staat van alles op. Zo haal ik soms foto's van 'die goede, oude tijd' naar voren. Soms gaan we de juiste spreekwoorden bij elkaar zoeken. Of we zingen oude liedjes met elkaar. Het is allemaal mogelijk met behulp van de tovertafel.

VOLDAAN

Zo rond half negen ruim ik het spelletje op en zorgen we dat de huiskamer weer netjes is. De bewoners gaan dan naar bed en ik naar huis.



